

Veelzijdig vakman met een grote passie voor het geschreven woord

De afgelopen vrijdag overleden Dirk Vellenga was een kerstkind. Hij werd geboren op 25 december 1947 in Leeuwarden en groeide op in een gezin met drie broers. Zijn vader was de politicus Jakob Vellenga die voor de PvdA in de Tweede Kamer zat.

Dirk studeerde journalistiek in Utrecht en werd in belangrijke mate gevormd in de roerige jaren zestig, die een blijvende indruk op hem maakten.

Dirk Vellenga trad in 1973 in dienst bij deze krant, toen nog *Dagblad De Stem*. Naast zijn werk als eindredacteur van honderden pagina's en bijlagen drukte Vellenga een stempel op de krant met ontelbare interviews, rubrieken en columns. In die persoonlijke stukken toonde Dirk zich een uitstekend waarnemer met een goed gevoel voor relativering en vooral veel humor.

Zijn stukken voor een millennium-serie over alledaagse gebeurtenissen in de regio in de vorige eeuw werden gebundeld in het boek *Erfstukken*.

De laatste jaren schreef hij dage-



NECROLOGIE

Dirk Vellenga

1947-2007

door René van der Velden

lijks *DagVers* voor de voorpagina. Dirk Vellenga verwierf de meeste bekendheid als schrijver van het boek *Elvis and the Colonel*, waarin hij het leven beschrijft van de uit Breda afkomstige Dries van Kuijk die zich in Amerika ontpopt tot

Colonel Tom Parker, de mysterieuze manager van Elvis Presley. Dit boek verscheen in 1988 in de Verenigde Staten en een jaar later in Nederland.

Vellenga schreef verder *Een Koude Oorlog*, over de Elfstedentocht van 1954, *Het Boek Rinnering*, een familie-epos van beroemde Nederlands-Amerikaanse geslachten, de fictieve roman *Eeuwsprong* en het vorig jaar verschenen *De zesde van '60*, waarin hij herinneringen ophaalde aan zijn klasgenoten van de lagere school.

Dirk was een uitgesproken vakman. Zowel in zijn verhalen voor de krant als in zijn historische boeken viel op dat er veel research aan het schrijven vooraf was gegaan. Dirk woonde zijn hele arbeidzame leven in Oosterhout, met echtgenote Loes. Vooruitlopend op de naderende pensioenregeling verhuisde het stel vorig jaar naar het Friese Goutum. Terug naar de roots.

Lang heeft Dirk niet kunnen genieten van zijn huis aan het water. Begin dit jaar openbaarde de ziekte kanker zich die hem vrijdag noodlottig werd.